

MH17

Een bui heeft nooit de schuld
van plassen op de grond.

Vragen bevroren
wanneer er uit de wolken
mensen spoorlags opdagen,
op boerenhuizen vallen
of bewoners.

Bijna zachtjes
tikt het ijs
vanuit de hemelhoogte.

Nu is de wereld grijs
en zinloos vol getallen

Na 1968

Ik las een lijvig boek het zei me niets
het ging over de oorlog lang voorbij
ik ging een document bestuderen
over kruierend ijs en hoe de tijd kan
kruipen wanneer angst de schotsen
zichtbaar maakt maar nergens
iets te vinden over liefde tot de lippen en
ik opende een brief van bijna duizend woorden
zonder leesaanwijzingen of tekens
op zoek naar het bericht over een
weemoed waaraan mensen sterven maar
er was geen woord over de liefde bij
en ik stierf duizend doden
Toen kwam jij.